

Hoeksteenbijeenkomst 3 oktober 2021, met liederen van Sela.

Binnenkomst: Een weg naar u <https://www.youtube.com/watch?v=hqu8-r1yjLc&t=135s>



Woord van welkom en uitleg

Thuis <https://www.youtube.com/watch?v=hj-UTEq0hyI>

Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest. Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Tekst: Anneke van Dijk-Quist, muziek: Anneke van Dijk-Quist, Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

God roept ons <https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs>

God roept ons, om overal een licht te zijn.

Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans.

Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid.

Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand.

Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid.

Gods aangezicht maakt ons leven licht,

schijnt een eeuwigheid.

God roept ons, om overal zijn beeld te zijn.

Hij heeft zich verborgen in de mens.

Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid,

zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend.

Schijn met uw licht in ons hart.

Verlicht ons aards bestaan.

Vorm ons opnieuw naar uw beeld.

Tekst: Matthijn Buwalda - muziek: Anneke van Dijk-Quist © 2014 Stichting Sela Music

Luisterlied: Breng ons samen <https://www.sela.nl/liederen/104/breng-ons-samen.html>

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. © 2013 Stichting Sela Music



Het verhaal achter het lied

U bent aanwezig <https://www.sela.nl/liederen/142/u-bent-aanwezig.html>

U bent aanwezig in stormen of stilte. De schepping toont uw macht.
U bent aanwezig waar zon is of regen. Uw licht schijnt in de nacht.

U bent aanwezig als vriend of als vreemde. U geeft ons aan elkaar.
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken, in glimlach of gebaar.

Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.
Laat ons spreken van uw grote trouw.
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.
Om een zegen te zijn in uw naam. Om een zegen te zijn in uw naam.

U bent aanwezig in blijdschap en tranen. In zwakte toont U kracht.
U bent aanwezig in denken en dromen. Uw stem klinkt in de nacht.

U bent aanwezig in geloof en in twijfel. U houdt mij stevig vast.
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen. Uw plan staat eeuwig vast.

tekst: Anneke van Dijk-Quist muziek: Anneke van Dijk-Quist © 2016 Stichting Sela Music

Gesproken als gebed:

Heer ontferm U over ons

Heer, laat er méér ontferming zijn, in een wereld vol van lijden, groot en klein, als toonbeeld van barmhartigheid, in woord en daad en wereldwijd.

Heer, laat uw kerk als Christus zijn, voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn. met liefde voor uw Koninkrijk; uw kerk te zijn in elke tijd.

Heer ontferm U over ons. In ons midden, in ons bidden.
Uw ontferming die ons drijft, wekt in ons bewogenheid.

Heer, laat ons méér een dienaar zijn, voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn. Met hartstocht voor gerechtigheid, met daden van barmhartigheid.

Heer zie ook ons bewogen aan, waar wij tastend, zoekend door het leven gaan. In moeite en onzekerheid; blijf bij ons Heer, nu en altijd.

Tekst: Hans Maat, muziek: Tobias Plansoen. © Stichting Sela Music



Moment van stilte

Kom met vrede <https://www.sela.nl/liederen/162/kom-met-vrede-.html>

Vrede in mijn hart, kom met vrede in mijn hart.

Vader, U ziet al mijn wegen. Help mij als ik U niet vind.
Wijs de weg tot ik weer thuis ben en omarm mij als Uw kind.

Jezus, was mij schoon van zonden. Stil de storm die woedt in mij.
Neem mijn onrust en mijn angsten. Draag mijn last en maak mij vrij.

Geest van God, vernieuw mijn leven. Zie wat mij ten diepste drijft.
Vorm mij tot mijn hart weer rust vindt en Uw vrede in mij blijft.

Vrede in mijn hart, kom met vrede in mijn hart. (3x)
Vrede in mijn hart, U brengt vrede in mijn hart.

Tekst: Peter Dijkstra, muziek: Peter Dijkstra, Adrian Roest © 2018 Stichting Sela Music

Gebed om zegen <https://www.sela.nl/liederen/16/gebed-om-zegen.html>

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat Muziek: Gerrit A. Dekker © 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music



Afsluiting

Zo hoort uw liefde bij ons <https://www.youtube.com/watch?v=wXiNOyqkBRU>

Zoals de zon hoort bij de dag,
zoals de maan hoort bij de nacht,
zoals de schepping bij de woorden van haar maker;

Zoals de ander bij de één,
zoals de mens bij iedereen,
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;

*Zo hoort uw liefde bij ons. Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo horen wij bij uw liefde. Zo hoort uw liefde bij ons.*

Onafscheidelijk,
onophoudelijk,
onveranderlijk,
zo hoort uw liefde bij ons.

Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Mirjam Kerkhof, James MacMillan. © 2019 Stichting Sela Music