

Geboren 2 oktober 1949 – Overleden 16 augustus 2021

Viering van het leven Ben Veldstra

Protestantse gemeente De Hoeksteen te Benthuisen
Voorganger: ds. Durkje Sikkema
Organist: Arie Vooijs

Openingswoord en gebed

Lied GVL 571 vers 1 lezen, 2 en 3 zingen

1 Zijn alsof niet, hart blindgeboren, oor dat geen woord verstaat,
hand die niet doet, mond dichtgevroren
ik dat niet opengaat.

De dood gezocht. De nacht verwensen
waarin wij zijn ontwaakt:
zijn alsof nooit, alsof niet mensen
voor mensen zijn gemaakt.

2 Zijn alsof toch, op hoop van zegen:
een hand die handen groet.

Alsof een mens mag overleven,
wel sterft maar niet voorgoed.
Ooit even waar te zijn, ontkomen
aan klacht en troost en schijn:
ontwaken, licht geraakt, genomen,
gekend zoals wij zijn.

3 Zijn - en dat niets mij ooit kan scheiden
van God die in mij leeft.

Onschendbaar zijn, onnoembaar lijden
en niets dat reden geeft
en niemand die mijn hoop rechtvaardigt
en niemand weet van mij
dan Gij alleen die in mij ademt.
Mijn levensdagen ben Jij.

Lezing Psalm 8a



Horen en zien: The Rose Bette Middler

The Rose

Some say love, it is a river
that drowns the tender reed
Some say love, it is a razer
that leaves your soul to bleed

Some say love, it is a hunger
an endless aching need
I say love, it is a flower
and you it's only seed

It's the heart afraid of breaking,
that never learns to dance
It's the dream afraid of waking,
that never takes the chance
It's the one who won't be taken,
who cannot seem to give
And the soul afraid of dying,
that never learns to live

When the night has been too lonely,
and the road has been too long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong
Just remember in the winter
far beneath the bitter snow
lies the seed
that with the sun's love
in the spring
becomes the rose

De roos

liefde treedt buiten haar oevers
verdrinkt het jonge riet
liefde snijdt zoals een scheermes
die slechts wonden achterliet

liefde is zoals de honger
het knaagt en verder niet
liefde is een bosje bloemen
en een prachtig liefdeslied

het is de angst een hart te breken
en ontspring je zo de dans
in een droom krijg je het teken
van een niet te missen kans
en zo had je het nooit bekeken
omdat je nooit eens gaf
ben je bang alleen te sterven
zonder bloemen op je graf

Zijn de nachten grauw en gruwelijk
ben je in het donker bang
dat de liefde of het huwelijk
als geen ander rijmen kan
Maar onthoud dat in de winter
onder centimeters sneeuw
ligt het zaad
dat door de lente
in de zon
ontkiemt als roos

Woorden van de Fam. Veldstra

Luisteren naar Tjebe Poëm (Russisch orthodox)

Woorden van een vriend

Lied 653 Wat in stilte bloeit uit zangen van zoeken en zien.

Tekst: Huub Oosterhuis

Melodie: Antoine Oomen

mp

Wat in stil-te bloeit, in de luw - te van tui-nen,
on - der de he - te zon, op de ak - ker,
heeft Hij be-stemd voor de ta - fel der ar - men.
mf
Aar-de-kracht, zon-kracht is Hij, licht in men-sen,
dat wij el-kaar ver-blij-den en doen le - ven,
brood van ge-na-de wor-den, wijn van eeu-wig le - ven.

Solo:

p cresc...... (9).....,



Maar die niets heb-ben, wie zal hen hier-aan deel ge-ven?

f (9)



En die in weel-de zwel-gen en van niets we-ten,

mf



wie zal hen naar ge-rech-tig-heid doen ver-lan-gen?

Allen:

mf



Aan-schijn der aar-de, wie zal jou ver-nieu-wen?



Hij die al-les zal zijn in al-len, heeft ons be-stemd om,



aar - de, jouw aan - schijn te ver-nieu - wen.

Woorden vanuit de gemeente



Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken vers 1, 2, 4 en 6

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gebeden afsluitend met het Onze Vader in het Fries

Us Heit yn 'e himel, lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme, lit jo wil dien wurde
op ierde lykas yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús it brea dat wy nedich hawwe.
Ferjou ús ús skulden
sa't ek wy ferjûn hawwe wa't ús wat skuldich wie.
En bring ús net yn fersiking, mar rêd ús út de greep fan it 'e kwea.
Want jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen.

Slotlied: Amazing Grace

Amazing grace
Amazing Grace, how sweet the
sound that saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see

Verbazende genade
Verbazende genade, hoe zoet is het
geluid dat een stakker als mij redde
Ik was eens verloren, maar nu ben ik
gevonden
Ik was blind, maar nu kan ik zien

It was grace that taught my heart
to fear
and grace my fears relieved
How precious did that grace
appear
the hour I first believed

Het was genade dat mijn hart leerde
te vrezen
en genade dat mijn angsten weg nam
Hoe prachtig verscheen die genade
op het uur toen ik voor het eerst
geloofde

Through many dangers, toils and
snares
I have already come
It is grace that brought me safe
thus far
and grace will lead me home

Door veel gevaren, moeite en
verleidingen
ben ik al gekomen
Het is genade dat me veilig tot zover
bracht
en genade zal me naar huis leiden

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

De Heer heeft me veel goeds beloofd
Zijn woord versterkt mijn hoop
Hij zal mijn schild en bescherming
zijn zo lang als het leven duurt

And when this flesh and heart
shall fail
and mortal life shall cease
I shall possess within the vale
a life of joy and peace

En wanneer dit lichaam en hart
zullen falen en het sterfelijk leven zal
ophouden
Zal ik in dat dal een leven van
vreugde en vrede hebben

When we've been there ten
thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's
praise
than when we first begun

Als we daar tienduizend jaar geweest
zijn
helder schijnend als de zon
Hebben we niet minder dagen om
God te prijzen
dan toen we voor het eerst begonnen

Amazing Grace, how sweet the
sound
that saved a wretch like me
I once was lost, but not I'm found
was blind but now I see.

Verbazende genade, hoe zoet is het
geluid dat een stakker als mij redde
Ik was eens verloren, maar nu ben ik
gevonden
Ik was blind, maar nu kan ik zien

Zegenlied om elkaar toe te zingen lied 426

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Prijs de Heer- Bless the Lord

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho-ly name.



Bless the Lord, my soul, who leads me in-to life.